

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Beste José,

Komt een Piet bij de Sint, en zegt: O-jee
Weet jij nog wat voor een zekere Jose-W?

Hier wat lettertjes van van te smullen,
Of in ieder geval om een of andere boekenplank te vullen...

Waar het tegen andere ongelezen zaken aanleunt,
Hopelijk, gezien de schrijver is het niet mis-gekl(e)uunt.

Groeten van Sint & Piet.

José