

Madrid  
28 november 2009  
[sint@goedgelovig.es](mailto:sint@goedgelovig.es)

Beste José,

Op TV komt soms een man,  
Die de Sint niet pruimen kan.

Hij kan -als hij erg zijn best doet- aardig zijn,  
Maar meestal is het een brok venijn.

Voor de kamera denkt hij alles maar te kunnen doen,  
En heeft lak aan goede manieren of goed fatsoen.

Heel vaak is hij ook hondsbrutaal,  
En het publiek vindt dat heel normaal

De Sint is dus voor jouw verzoek gezwicht,  
Dus hier een CD van die kale nicht.

Om dit Sint hem niet kan velen,  
Moet je 'm alleen in je auto afspelen.

Groeten van Sint & Piet.

José