

Madrid
5 december 2008
rijmpjes@sinterklaas.es

Beste Daniël & Suzanne,

Sinterklaas vindt één ding niet zo mooi
Op jullie kamers is het vaak een klere-zooi.

Vooral Suzanne maakt het heel erg bont,
En gooit haar kleren gewoon maar op de grond.

En ook als truckstar festival al maanden voorbij
Je moeder kan eigenlijk nergens meer bij.

één ding vindt de Sint dan wel wer tof,
Dat Ventje zelf zuigt het stof.

Het liefste – zei mama tegen zwarte Piet -
Wil ik een grote container van “van Vliet”

“Dan hebben beide kinders dikke pech,
Maar gooi ik alles lekker stiekem weg.”

Laat het nu toch nooit zover komen!
-echt iets voor vreselijke dromen -

Lego is de doosjes, waar het in past,
Kleren in de was, of in de kast

En lig nu niet meteen in een deuk:
Met dit, wordt opruimen echt leuk

In elkaar zetten is misschien voor Suus wat lastig,
Maar ermee spelen vindt ze vast en zeker prachtig.

Daarom wil Sint & piet jullie verblijden
Met dit presentje voor jullie beiden.

Groeten van Sint & Piet.

Daniël
&
Suzanne