

Madrid  
5 december 2008  
[rijmpjes@sinterklaas.es](mailto:rijmpjes@sinterklaas.es)

Beste omi,

Sommige houden niet van buitenlanders,  
Anderen zijn juist gek op weer eens wat anders,

Altijd het zelfde, dat gaat snel vervelen,  
Nieuwe smaakjes is goed voor vele kelen.

Ook de fles die Marian voor je had meegenomen,  
is moeder Witvliet goed gekomen.

Maar ojee, want een strop,  
Nog een paar slokjes, dan is-ie OP!

Dus Sint is zonder veel te dralen,  
Bij Lex een nieuwe wezen halen.

D'r zin kreeg ze niet, die muts van een Rita verdonk,  
Anders zat heel Nederland met een nationale dronk.

Mag je alleen maar jenever en bier.  
En dat interesseert jou geen enkele zier.

Ga hier maar lekker van genieten  
Groeten van Sint & alle Piet.en

omi