

Madrid
5 december 2008
rijmpjes@sinterklaas.es

Beste omi,

Ja, het kan wel eens verkeren,
Toen je eens een wafel wou presenteren,

Want tot jouw hele grote schrik,
Zaten ze in een heel vies blik,

Koeken waren bruin, zo als het moest,
Maar niet van de bakker, maar van de roest!

Dus dat was voor jou heel erg dikke pech,
Het vertrouwde blikje moest nu echt weg.

Daarom bracht de Sint nu voor jou
Wat anders, van “nep” Delfst Blauw.

Koop de wafels zelfs met hele pakken,
En laat de inhoud hier in zakken.

Maar is het blikje wellicht te klein?
Knabbel maar aan de randjes, wat een gein!

Groeten van Sint & Piet

omi