

Madrid
28 november 2008
rijmpjes@sinterklaas.es

Beste José,

Morgen is eigenlijk mijn verjaardag,
En dag waarop je graag proosten mag,

Maar nu is het pakjes avond,
Dus ga daarom maar met de fles rond

Jullie houden van een drankje met een kleur van goud,
IK begrepen dat je 'm drinken moet, redelijk koud.

Ik wilde je hiermee eigenlijk niet foppen,
Maar qua temperatuur moest ik 'm in je koelkast stoppen.

Bubbeltjes uit mijn eigen land,
Qua drank ben je weer even uit de brand.

Groeten van Sint & Piet.

José