

Madrid
5 december 2008
rijmpjes@sinterklaas.es

Beste José,

Het vervelende van een draadloze telefoon,
Is, je vergeet hem heel makkelijk gewoon!

Wil je even rustig gaan blaten,
Maar waar heb ik nu dat ding gelaten.

Of, waar je ook de zenuwen van kreeg,
Je wordt gebeld, maar je accu is spontaan leeg.

Daarom krijg je van Sint, echt waar,
Eenvoudig weg, een tweede exemplaar.

Ben je je toestel even kwijt,
Bel jezelf en je vindt hem, geheid!

Groeten van Sint & Piet.

José